

Feestdagen

De kerstboom kan weer (bijna) gekocht worden de kerstdagen komen er weer aan.



Anders, namelijk:

- Alleen lunch bij broer 2de dag
- Ben alleen
- Ga veel lezen!!
- Heb kerstboom en -versiering in huis. Vier door omstandigheden alleen kerst. Maar maak mijn eigen diner en doe verder mijn passie beoefenen zijnde genealogie en verder TV kijken
- Ik ga bij familie eten
- Ik ga met familie naar de Eifel
- Kerstmis in katholieke kerk, waarna kerstontbijt en kerstdiner thuis
- Logeren bij familie
- Met ons twee
- Naar de nachtmis in de kerk
- Nacchtmis
- Samen leuke films kijken
- Ter kerke
- TV kerst-films
- Vacantie
- Vakantie
- Vleermuistellingen starten
- Voor onze doelgroep, zieken en gehandicapten, is kerst vieren te luxe geworden.
- We maken samen de kids een leuke dag er van.
- Weet het nog niet

- Weet ik nog niet.

Na de kerst staat 2017 voor de deur..



Ik heb een ander goed voornemen, namelijk:

- Afvallen
- Blijf goed in beweging
- De warmte weer laten terugkomen in de gezondheidszorg. De Liberale kilt die thans heerst moet verdwijnen.
- Diervriendelijker consuminderen
- Doe altijd sociaal dus hoef ik niet iets voor te nemen
- Doorgaan waar ik mee bezig was.
- Een nieuwe baan vinden omdat mijn werkgever heeft besloten naar Amsterdam te verhuizen.
- Elke dag bewust leven met respect voor mijn medemens
- Goed met iedereen omgaan.
- Ik ga het rustiger aan doen
- Ik ga minder eten
- Ik ga opruimen en meer bewegen
- Ik ga voor God
- Ik wil weer maastrichternaar zijn
- Kennis en bewustzijn vergroten,
- Meer bidden voor de ontheemden en armen
- Meer vrije tijd nemen
- Negatief en kritisch zijn loslaten
- Nog meer mijn hart volgen
- Rustiger aandoen
- Stoppen met roken
- Veel gezondheid zorgen
- Verhuizen naar ander land
- Voor mezelf kiezen en ergernissen niet meer opkroppen, maar uitspreken
- Werk vinden

